

Under sina guidade cykelturer visar Arne Wilhelmsson en okänd sida av Bangkok.

ARNE WILHELMSSON
Ålder: 52 år. **Yrke:** Cykelguide, tidigare gymnastiklärare. **Bor:** Pinklao, Bangkok. **Familj:** Fru, mamma och bror. **Bäst med Bangkok:** Småstadskänslan i storstan. **Sämst med Bangkok:** Svårigheten att ta sig mellan olika stadsdelar. **Mer info:** bangkokbybike.com

Arne Wilhelmsson

”För mig är det viktigt att vara en del av det lokala livet”.

För Arne Wilhelmsson var det kärlek vid första ögonkastet. Jungfruansan till Thailand i början av nittiotalet fick honom att falla pladask för landet och det första besöket kom att följas av många fler. Samtidigt började han att studera thailändska på högskolan hemma i Borås.

– Ganska snart föddes en dröm om att skapa en tillvaro i Thailand. Så när mitt jobb som projektledare på Posten skulle centraliseras tog jag chansen, sa upp mig och flyttade till Bangkok, berättar Arne Wilhelmsson.

Ätta år senare lever Arne ett trivsamt men förhållandevis enkelt liv tillsammans med sin fru i stadsdelen Pinklao. En stor del av tillvaron kretsar kring det egna företaget Bangkok By Bike som arrangerar guidade cykelturer i okända delar av staden. Från att ha varit en liten hobbyverksamhet som raggade kunder med flygblad på Koh San Road är det idag en väl fungerande rörelse med en ständigt växande kundkrets.

– Att jag hamnade i cykelbranschen var en ren tillfällighet, jag såg snarare en framtid inom golf. Men jag trivs väldigt bra, det känns fortfarande mer som en hobby än ett jobb. Och det är kul att

visa upp en ny sida av Bangkok för turister.

Vad var det svåraste med att flytta till Bangkok?

– Byråkratin är snarig och jag avskyr immigrationskontoret dit jag måste åka ett par gånger varje år, alltid med en känsla av obehag. Men jag kunde ju thailändska när jag kom hit, så där hade jag ett försprång. Annars tycker jag att det är lätt att leva i Bangkok. Jag såg snabbt till att bli en del av det lokala livet, hellre än att

umgås med andra svenskar.

Känns det som att du har hittat hem?

– Ja, jag är lyckligare i Bangkok än vad jag var i Sverige. Ekonomiskt kan det vara lite kärtvt ibland, men man får andra värderingar här.

Saknar du något från Sverige?

– Ja, jag kan sakna det svenska lugnet. I Bangkok är det hög volym på allt, dygnet runt. En stilla promenad i skogen skulle inte vara fel ibland.

Bästa Bangkoktipsen:

1 Chao Phraya: Bangkoks flod är ett andningshål i den kaotiska häxkitteln.

Luften är bättre här och floden fungerar dessutom som en effektiv farled när man ska resa norr- eller söderut.

2 National Museum: En klassisk attraktion som de flesta hoppar över. Det är synd. Jag har varit på museet många gånger och eftersom det är så stort lär man sig alltid något nytt (thailandmuseum.com).

3 Marknaden Khlong Thom: Här finns allt jag behöver. Med sitt enorma utbud av verktyg och elektroniska apparater påminner det om

ett kaotiskt Clas Ohlson-varuhus (nordvästra hörnet av Chinatown).

4 Tågresan till fiskeläget Mahachai: Från järnvägsstationen Wongwian Yai går en smalspårig järnväg till fiskeläget Mahachai. Under en timme åker man i stort sett genom folks vardagsrum (BTS-station Wongwian Yai).

5 Wat Koh: Ett oansenligt tempel som ligger där två kanaler möts. Enda sättet att ta sig dit är med båt eller cykel. En fridfull plats där jag ofta stannar med mina cykelgrupper (Bang Phrom, Taling Chan)