



FÖRST VERTIGO SEDAN BANGKOK BY NIGHT

BANGKOK DET NYA NEW YORK

DET ÄR INTE BARA SKYSKRAPORNA OCH SHOPPINGEN I BANGKOK SOM PÅMINNER OM NEW YORK. DET ÄR LIVSTILEN, KÄNSLAN OCH DEN SPECIELLA ATMOSFÄREN. DEN FINNS ÖVERALLT OCH KOSTAR INGENTING.

Precis om New York är Bangkok aldrig längre bort än en weekend. Thailands huvudstad har tagit över efter Singapore och Shanghai som Fjärran Österns främsta citydestination och är inte längre en pikant paus längs vägen till Phuket. Den enda faran med en weekend i Bangkok är hotellstandarden. Den är för bra. Legendarer som Mandarin Oriental och The Peninsula och nyöppnade St. Regis kan få vem som helst att aldrig vilja lämna hotellet och den service som i världen anses som överträffad.

STILFULL HOTELLYX

Visst är den stilfulla hotellyxen en del av Bangkok, men det är också de naturliga skratten, färgerna och smaken av Mango Sweet Sticky Rice. Det bästa man kan göra i de guldfärgade tempeltakens stad är att med öppna sinnen bege sig bortom alla "turistmästen". Det behagligaste och bekvämaste transportsättet är

Bangkoks moderna Sky Train. Köp en pollett för en spottstyver och åk några stationer med både luftkonditionering och utsikt. Kliv av, gå runt i kvarteren. Precis som i New York är det lätt att känna sig hemma, men de vänliga leendena är fler och ärligare.

BANGKOK BY BIKE

Ett annat sätt att upptäcka Bangkok är att ta cykeln. Skandinaviska Bangkok by Bike trampar iväg dit turiststråken inte sträcker sig, och rullar förbi tempel, parker, kanaler och kvarter som flodbåtar och kanalturer aldrig kan nå.

Stanna till vid ett gatukök, köp någon av dagstidningarna Bangkok Post eller The Nation och läs några rader om vad som hänt i den avlägsna värld man redan glömt bort. Missa inte att köpa med dig färsk mangostanfrukt till hotellrummet.



FRUKOST VID FLODEN



LEGENDÄRSKA LYXHOTELL

SHOPPING - THE BANGKOK WAY

Bangkok är en shoppingstad av rang. Siam Paragon med sina märkesbutiker är värt ett besök, även om det endast är restaurangernas smaker och dofter som gör att shoppingcentret skiljer sig från lyxshopping i andra metropoler. Vill du se och uppleva shopping The Bangkok Way är det andra rutiner och platser som gäller. Här är dygnet indelat på ett annat sätt. Först vid 22-tiden ger sig stadsborna ut och shoppar i affärer och stånd man finner överallt. Sedan umgås man längs gatorna, äter lite här och där var de rullande gatuköken fräser, ofta sent in på småtimmarna.



THAIMASSAGE

NATTLIV I VÄRLDSKLASS

Nattlivet i Bangkok är vilt, i världsklass och värt att uppleva och det bästa sättet att börja på är en middag under natthimmeln på skyskraperrestaurangen Vertigo. Efter desserten är det bara att titta ut över staden och ta ut riktningen. Men stanna inte ute för länge, för Bangkok är som vackrast i grynnigen. Ta en tidig promenad genom staden, se solen glittra i guld och hör mässandet från templen. Avsluta sedan med Mandarin Orientals oslagbara frukost, serverad direkt vid flodenkanten. Skulle du behöva smälta den färska frukten, nygräddade croissanter och välrostat kaffe är det bara att kliva



BANGKOK BY BIKE

ombord på hotellets flodkryssare för att känna solen värma och se den redan sjudande staden börja koka av liv och rörelse.

FÖRÄLSKAD OCH FÖRFÖRD

Ger man bara Bangkok chansen som mer än ett stopp på vägen blir man inte bara överraskad. Man blir förälskad och förförd av en stad som känns ny vid varje möte.

Sedan finns det ytterligare en sak som endast inträffar i New York och Bangkok: Man känner sig hemma. När man väl är där slutar världen bortom floden att existera, vare sig den heter Hudson River eller Chao Phraya.